

In de week gelegd 11-26, 15-03-2026, Wil je het zien?

I Samuel 16, 1b.6-7.10-13a; Efeziërs 5,8-14; Johannes 9,1-41



Het conflict aangaan is één, het *voorspoedig* beëindigen is wat anders. Met die uitdaging worden de VS, Israël en Iran geconfronteerd. Tot de tanden toe bewapend, lijdt men in deze landen aan tunnelvisie die zicht op een uitweg blokkeert. Zijn ze blind? Ieder die crisis of stagnatie in zijn leven heeft ervaren, weet dat er licht nodig is om aan het duister te ontsnappen. Maar, je moet het licht wel *willen* zien.

Ooit had de profeet Samuel namens de Heer Saul tot koning van Israël gezalft. Saul liep echter harder voor zichzelf dan voor God of het volk. Er was een andere koning nodig. De profeet wordt vervolgens door God naar Betlehem gestuurd, om één van de zonen van Isai tot koning te zalven. Samuel ziet in de oudste zoon, fors van gestalte, een geschikte kandidaat maar God wijst hem op de jongste, een rossige jongen met een prettig voorkomen. Dít is het, zegt God, want ik kijk naar het hart. Zo leert Samuel met andere ogen te kijken, hij leert zien!

Om te zien heb je licht nodig. 'Jullie zijn licht door gemeenschap met de Heer', schrijft Paulus aan de christenen van Efeze. Hij vraagt hen vruchten van dat licht voort te brengen: goedheid, gerechtigheid, waarheid. In Efeze heersen blijkbaar wantoestanden, want Paulus schrijft: Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, maar brengt ze aan het licht. Licht lost op, want *alles wat verhelderd wordt, verandert in licht*. Zo zal Christus' licht over de dood stralen en ons tot leven wekken.

In het evangelie vandaag ontmoet Jezus een blindgeborene, iemand aan wie het licht onbekend is. Op de vraag of dit het gevolg is van de zonden van hem of zijn ouders, zegt Jezus dat wij de werken van God moeten verrichten zolang het dag is. Ja, wij moeten licht maken zodat *ieder* kan zien, zelfs een blinde. Jezus geneest hem vervolgens met wat speeksel uit zijn mond; hij is het 'woord van God'. Wat uit zijn mond komt geneest! Zijn tegenstanders zijn woedend en voeren aan dat Jezus op sabbatdag mensen niet *mág* genezen. Zij willen Gods licht in Jezus niet zien, ze zijn ziende blind. Hun onwil is hun zonde. Dat zegt iets over conflicten wereldwijd. Wil je het *zien*?

